

LICHT NAAR BUITEN

Matteüs 6:1-15

Lees met elkaar het hoofdstuk uit de bijbel wat hierboven staat. Jezus vertelt daar hoe je goed kunt doen. Hoe je een lichtje kunt zijn voor mensen die buiten zijn. Die God (nog) niet kennen. Uit elk raampje komt een lichtstraal. Schrijf daarin hoe je het volgens de Here Jezus doen moet.

In vers 2 en 3 lees je iets over geld(aalmoezen) geven aan de armen. Wat is de goede manier?

Welk advies geeft Jezus je over het bidden. Waar moet je dat doen?

Is het belangrijk dat je heel veel dingen bidt? Houdt God van lange gebeden? (vers 7,8)

Wat betekent: rondbazuinen?

God zal je ervoor belonen, lees ik 2 keer. Waarvoor krijg je een beloning?

Schrijf in je eigen woorden op wat Jezus in vers 14 en 15 over vergeven zegt.

Is het belangrijk dat mensen weten wat je doet? Waarom wel of niet?

Schrijf in de deur het gebed dat Jezus leerde.