

# Jezus zet de wereld op de kop!

In het bijbelstukje van deze zondag (Marcus 9: 30-39) staat dat Jezus onderricht, dat is hetzelfde als les, gaf aan zijn leerlingen. Jij krijgt ook les op school; rekenen, taal, schrijven, enz. Hier zie je een rekenpuzzeltje en een taalpuzzeltje. Als je beide puzzeltjes oplost, weet je meteen wat Jezus aan zijn leerlingen vertelde. De andere puzzeltjes hebben ook met het bijbelgedeelte van vandaag te maken.

## Rekenen en kleuren

$5:5$ $1+2+3$	$2+8$ $2 \times 5$	$18:2$ $2+7$
$6+4$ $11-1$	$1+9$ $5+5$	$20:2$ $21-11$
$4+8$ $1+11$	$12-2$ $5+3$	$1+11$ $5+7$
$3 \times 3$ $20:10$	$50:5$ $100-90$	$4+3$ $30:5$
$99+1$ $7+5$	$8+2$ $1+3+6$	$22:11$ $5+5+5$
$12:2$	$15-5$	$4+4$

Maak de sommetjes. Is de oplossing 10, kleur dan het vakje. Alle sommetjes gemaakt en de goede vakjes gekleurd? Wat komt tevoorschijn?

## Te veel letters

Het is bijna herfst. Hieronder zie je een gedichtje over de herfst. Maar... het zit vol met taalfouten. Er staan allemaal letters teveel in. Haal die letters eruit en schrijf ze in de vakjes eronder. Wat lees je dan?

Bladeren worden J breuin en geel zen rood

Er groeien pauddenstoelen, soms heel grosof

Dez wind blaast daoor de bomlen, \_\_\_\_\_

eno de bladerpen worden meegenomens.

Ktijk, de herfsat is bijnaa gekomenn!

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Rebus

Los de rebus op. Wat lees je? Hoeveel waren er?



Op de kop!

Jezus zet de wereld op de kop. Niet de slimste, de grootste of de rijkste is belangrijk. Wie is dan wel belangrijk? Daar kom je achter door het puzzeltje te maken. Draai deze letters om, zodat ze niet meer op de kop staan, en maak er een woord van. Hetzelfde woord staat ook in vers 35.

W O D E A N R I