

BIDDEN OM GROEI

Marcus 4:1-9



Vul de antwoorden in de puzzel.

1. Wie loopt er op het land en strooit wat op de grond? De
2. Een stuk land heet in de bijbel een
3. Wat strooit de boer?
4. Waar bidden we vandaag voor? Voor gewas en
5. We bidden voor(lees verder bij 6)
6. en, want dat hebben we elke dag nodig.
7. Wie vertelt dit verhaal?
8. Hij vertelt het tegen een grote groep mensen. In de Bijbel heet dat de
9. Een verhaal met een boodschap heet een
10. Waar valt het zaad in? In de
11. Wie pikken het zaad, wat op de weg terecht komt, weg?
12. Ander zaad valt tussen het onkruid. Welk onkruid?
13. Hoe noemen we deze woensdag?
14. Er zijn ook plantjes die verschroeien. Dat komt omdat ze geen hebben,
15. en omdat de op de plantjes schijnt.



Dit verhaal is een gelijkenis. Het lijkt ergens op. Wat bedoelde Jezus met de volgende woorden:

De zaaier =

Het zaad =

Zaad wat op de goede aarde valt geeft vrucht. Wat zijn die vruchten?

Weet je nog meer betekenissen?

.....

Vandaag is het biddag.

Ik wil bidden voor

- genoeg regen en zonneschijn, zodat de gewassen op het land kunnen groeien.
- gezondheid en kracht
- meer liefde voor mijn Schepper.
-
-
-

