

Gods liefde verandert niet

Romeinen 8:31-39

Het schaap zit vast in de doolhof. Gelukkig is de herder er altijd om hem te redden. God zorgt voor ons, zoals de herder voor zijn schapen zorgt. Als het goed gaat en als het slecht gaat.

Zoek de weg in het doolhof. Onderweg kom je woorden tegen. De eerste letter van de woorden die je op de weg vindt vormen samen een zin. God zorgt voor ons zoals de herder voor zijn schapen zorgt.



Welke woorden maken je blij?



Welke woorden maken je verdrietig?

