

Geloof in de diepte

Marcus 9:14-29



De vader van de zieke jongen geloofde dat Jezus zijn zoon beter zou kunnen maken.

Zoveel vertrouwen had hij in Jezus. Durf jij op God te vertrouwen zelfs als je denkt dat alles mis gaat? Blijf je God zoeken en blijf je bidden?



Wat betekent bidden eigenlijk
Wanneer bid jij? En waarom bid jij?



Praat met elkaar over de stellingen die hiernaast staan. Met welke stellingen ben je het eens? Met welke stellingen ben je het oneens? En waarom.

STELLINGEN

1. Bidden is God bedanken.
2. Bidden is iets vragen aan God.
3. Bidden is jezelf aan God overgeven.
4. Bidden is erop vertrouwen dat het goed komt.
5. Bidden doen alleen oude mensen.
6. Bidden helpt niet.
7. Bidden is luisteren.
8. Bidden kun je overal.
9. Bidden is je verdriet vertellen aan God.
10. Bidden is aanroepen.
11. Bidden is steeds dezelfde woorden zeggen.

Maak de legpuzzel!

Wat lees je?

