

# INTOCHT IN JERUZALEM

Marcus 11:1-11

Ik ben nu eenmaal  
zoals ik ben. De Here  
Jezus heeft me nodig.  
Wie ben ik?



Wij hebben  
meteen gedaan  
wat de Here  
Jezus ons  
opdroeg. We zijn  
meteen op weg  
gegaan om te  
halen wat Hij  
vroeg.  
Wie zijn wij?



Ik ben gekomen  
om vrede te  
brengen, maar  
er zijn er veel  
die mij niet  
ontvangen  
hebben.  
Wie ben ik?



We hebben de  
Here Jezus  
toegejuicht,  
maar we hebben  
Hem niet als onze  
Koning ontvangen.  
Wie zijn wij?

We waren boos  
toen we de  
lofprijzingen  
voor Jezus  
hoorden.  
Wie zijn wij?



Ze hebben ons  
op de weg  
gelegd waar de  
Here Jezus  
langs kwam.  
Wie zijn wij?



In de tempel  
hebben we  
lofliederen  
voor Jezus  
gezongen.  
Wie zijn wij?



Jezus

Knip alle plaatjes uit en plak ze bij de goede tekst in de vakjes. Knip daarna het rechthoek uit en kleur de plaat.

