

Israël wil een koning

1 Samuël 9 en 10

Het volk Israël is niet tevreden. God koos zelf een koning uit.

Beantwoord de vragen. In de vakjes onder de pijl lees je hoe je zo iemand noemt. Zo iemand krijgt hulp van de Geest van God.



- 3. De profeet moest van God een koning gaan.....
- 4. Deze profeet heette.....
- 5. Gelukkig kreeg de profeet van God.....
- 8. Door te loten werd duidelijk wie er koning moest

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.....



Wat zie jij?



Om over te praten:

Mensen kijken naar de ogen.
God naar het hart.
Zou daar een verschil in zitten?

Wat ervaar je als gezalfd mens? Maak van de letters drie woorden en je weet het antwoord.

