

Start



PARTY & CO




KAARTJES
LIPLEZEN



KAARTJES
VERBODEN
WOORD



KAARTJES
UITBEELDEN



DENK-
KAARTJES



KAARTJES
TEKENEN



KAARTJES
KENNISVRAAG



Party & Co

<p>Uitbeelden</p> <p>Hanna kan niet eten omdat ze zo verdrietig is.</p>	<p>Tekenen</p> <p>Hanna bidt in de tempel</p>	<p>Uitbeelden</p> <p>Eli zit op het bankje naar Hanna te kijken en maakt zich boos.</p>
<p>Uitbeelden</p> <p>Hanna heeft een zoon gekregen.</p>	<p>Uitbeelden</p> <p>Hanna brengt Samuël naar Eli in de tempel.</p>	<p>Tekenen</p> <p>Elkana troost Hanna.</p>
<p>Verboden woord</p> <p>Elkana - man - hij had 2 vrouwen</p>	<p>Verboden woord</p> <p>Hanna - vrouw - geen kinderen</p>	<p>Verboden woord</p> <p>Peninna - vrouw - gemeen</p>
<p>Verboden woord</p> <p>Eli - priester - tempel</p>	<p>Tekenen</p> <p>Tempel</p>	<p>Tekenen</p> <p>Baby</p>

Denk vraag

Peninna.

In jouw klas zit een meisje dat door de meester wordt voorge trokken. Daar baal je van en je zegt steeds onaardige dingen tegen haar. Hoe zou de Heilige Geest jou kunnen helpen?

Denk vraag

Hanna.

Je bent erg verdrietig, omdat je geen vrienden hebt. Je klasgenoten pesten je er ook nog mee. Wat kun je doen?

Denk vraag

Hanna.

Je hebt een hele lieve knuffel. Daar ben je aan gehecht. Op een dag komt er een meisje bij jullie, dat erg verdrietig is. Ze wil heel graag jouw knuffel. Mag ze hem houden van jou?

Denk vraag

Hanna.

Je vader is heel erg ziek. Je bent verdrietig. Een klasgenoot legt zijn arm om je heen en probeert je te troosten. Helpt dat? Je vader wordt er niet beter van.

Denk vraag

Het gaat niet goed met je. Je haalt slechte cijfers op school en vrienden maken lukt ook niet. Wat doe jij met je verdriet en teleurstelling? Hoe zou jij er mee om gaan?

Tekenen

Zingen

Kennisvraag

Elkana heeft twee vrouwen. Hoe heten zij?

Hanna en Peninna

Kennisvraag

Welke vrouw van Elkana heeft kinderen?

Peninna

Kennisvraag

Wat denkt Eli van Hanna als ze bidt?

Dat ze dronken is.

Kennisvraag

Hanna is verdrietig. Tegen wie vertelt ze haar verdriet?

De Here God

Kennisvraag

Hoeveel keer per jaar gaat de familie naar Silo om een offer te brengen?

1x per jaar.

Kennisvraag

Hanna krijgt een zoon. Samuël. Wat betekent zijn naam?

Van God gebeden.

Liplezen

Tempel

Liplezen

Hanna

Liplezen

Elkana

Liplezen

Peninna

Liplezen

Verdriet

Liplezen

Eli

Liplezen

Offer

Liplezen

Samuël

Liplezen

Pesten

Liplezen

Ga in vrede

Liplezen

Hanna eet weer

Liplezen

Juichen